

EDITIE 12



JAARGANG: 2020
PERIODE: 28 AUG – 17 SEP

HEEL BEUNINGEN OP SAFARI 3

BOMMEN BEREND – VERVOLG 4

MARIABEUSKE 8

'T KLOKHOES



Hier kan uw advertentie komen te staan!

dorpsbladbeuningen@gmail.com



Kienhuis Groep
Kloppendijk 32, 7591 BT Denekamp
www.kienhuisdenekamp.nl

— actief —
TWENTE



Olde Kottink
Kampbrugweg 3
7588 RK Beuningen (ov)
tel: 0541-351826
info@campingoldekottink.nl

UW FEEST TOT IN DE PUNTJES VERZORGD!
VERJAARDAGEN, BEDRIJFSFEESTEN, BRUILOFTEN, ZAKELIJKE BIJENKOMSTEN, ETC

HET PUNT VOOR GEZELLIGHEID

STERREBOS

BEUNINGEN

BEUNINGERSTRAAT 71 BEUNINGEN 0541 35 13 65
WWW.STERREBOS.NL



ZORGBOERDERIJ

Erve Sleiderink
"Een plek die u waard bent."

Luuk en Harry Keizer
Foksweg 9
7588 PM Beuningen (ov)
Tel. 0541-354312
Mobiel Luuk 06-50537176
Mobiel Harry 06-51380282
info@hkeizerschilderwerken.nl



KEIZER
SCHILDERWERKEN
Compleet in afwerking

CORRESPONDENTIE

Wilt u ook in het dorpsblad staan met een interessante column, mooie foto, pakkende anekdote of een mededeling? Mail dan voor **10 september** uw stuk naar onderstaand mailadres:

dorpsbladbeuningen@gmail.com

Parochiële berichten:

Kopij inleveren voor: **10 september**

Email: beuningen@lumenchristi.nl

Redactieadres:

Trudy Oude Nijeweme:

0541-353568

Marja Beld:

06-20528901

KALENDER

September

| | | |
|----|---|---------------------------|
| 5 | - | Oud papier |
| 27 | - | Heel Beuningen op safari! |

HEEL BEUNINGEN OP SAFARI!

Beste Buitengewone Beuningers,

'Buitengewoon', zo kunnen we 2020 wel noemen. De organisatie heeft veel vergaderd en verschillende opties bekeken, maar door de coronacrisis hebben we helaas een streep moeten zetten door Buitengewoon Beuningen 2020. Om in het laatste weekend van september toch

nog een mooie dag te organiseren voor alle Beuningers, gooien we het dit jaar over een andere boeg. We gaan op zondag 27 september een interactieve autotocht uitzetten, waarin we gedacht hebben aan jong, jeugd en oud! Het thema van deze autosterrit is: Heel Beuningen op Safari!



Hoe ziet deze dag er uit: deelnemers zullen met een routeboekje en een vol overlevingspakket vertrekken van verschillende startpunten, op verschillende tijdstippen. Vanuit hier moet je je een weg zien te banen door het prachtige Twentse landschap. De route die je moet rijden, wordt niet zomaar uitgezet, hier zul je je hersenen aan het werk moeten zetten! Onderweg zijn er verschillende opdrachten die je moet voldoen om zo veel mogelijk punten bij elkaar te sprokkelen. Degene die aan het einde de meeste punten bij elkaar heeft gereden, wint een mooie prijs. De prijsuitreiking zal live te volgen zijn via Facebook.

Opgeven kan door een mail te sturen naar buitengewoonbeuningen@outlook.com. Geef aan hoe de autobezetting er uit ziet, zodat wij een passend overlevingspakket kunnen samenstellen. Ook vragen we jullie aan te geven wat het kenteken van de deelnemende auto is.

Wanneer: zondag 27 september, vertrek tussen 14:00 en 15:00 uur
Hoe lang: +- 2 uur
Kosten: €15 of €20,- per auto

BOMMEN BEREND – VERVOLG

De vorige bijdrage over bisschop Christoph Bernhard von Galen ("Bommen Berend") eindigde met de vrede van Kleef (1666) die uiteindelijk voor de strijdende partijen niets opleverde. Bisschop Von Galen liet het er echter niet bij zitten en al in 1672 zag hij zijn kans schoon. Met Frankrijk, Engeland en Keulen sloot hij een verbond om de Republiek der Verenigde Nederlanden op de knieën te krijgen. In april 1672 trok een leger van 120.000 Fransen bij Lobith de dichtgevroren(!) Rijn over. Keulse en Munsterse troepen veroverden in rap tempo vrijwel het hele oosten van ons land. Franse en Munsterse soldaten sloegen op 20 mei 1672 hun kamp op tussen De Lutte en Brandlecht en volgens auteur L. Olde Meierink waren in het Borgbos in Beuningen nog lang enkele verhogingen te zien die met de aanleg van versterkingen voor wachtposten van het Munsterse leger te maken hadden. Ook bij een brug over een beek die de huidige weg Oldenzaal – Denekamp kruiste, werden voorposten opgesteld. Omdat vanuit Coevorden (in Nederlandse handen) herhaaldelijk aanvallen werden gedaan op met name Twente besloot de bisschop, de Vecht af te dammen en zo het Nederlandse kamp onder water te zetten. Helaas voor hem braken de dammen bij Neuenhaus in een hevige storm en liep het Munsterse kamp onder water, zodat zijn eigen soldaten hals over kop moesten vluchten.



De Munsterse troepen gedroegen zich in deze oorlog beter dan in de voorgaande. Dat kwam waarschijnlijk doordat de bisschop erop rekende, dat na de oorlog Twente bij zijn bezittingen zou worden gevoegd, en hij wilde de inwoners niet onnodig tegen zich in het harnas jagen. Twee jaar lang duurde de heerschappij van Munster in onze streek. Dat betekende veel overlast. Vreemde soldaten werden ingekwartierd bij burgers, die daarvoor geen enkele vergoeding ontvingen. Uiteindelijk leverde ook deze oorlog voor bisschop Von Galen niets op.

Ook in godsdienstig opzicht zat de bisschop niet stil. Overal werden predikanten verdreven en werden pastoors aangesteld. In Denekamp werd Burchard Hetterman tot pastoor benoemd. De kerken kwamen terug in handen van de katholieken, die bijna overal in de meerderheid waren. Zo had Denekamp welgeteld 4 protestantse gezinnen. De katholieke eredienst werd in ere hersteld, processies werden weer toegestaan en katholieken hoefden voor het bijwonen van de H. Mis, voor Doop en Vormsel niet meer in het geheim de grens over zoals bij Glane (Maria Vlucht). Dat alles was van korte duur, want op 22 april 1674

werd in Keulen vrede gesloten en werd Twente weer "gewoon" een deel van de Nederlanden. Predikanten keerden terug en de kerken kwamen weer in handen van protestanten, ook als die slechts een kleine minderheid vormden. De oorlog leverde de bisschop uiteindelijk (weer) niets op.

Samenvattend: bisschop Von Galen was, zoals men zegt, "een bisschop in het harnas." Maar als geestelijk leidsman heeft hij de besluiten van het Concilie van Trente energiek doorgevoerd en zijn bisdom gemaakt tot een katholiek bolwerk in het grotendeels evangelische noordwest-Duitsland. In onze streek leeft hij echter voort als een krijgszuchtige leider, waaraan hij zijn bijnamen "Bommen Berend" en "Beerndke de koodeef" ontleent.

Bisschop Christoph Bernhard von Galen stierf op 16 september 1678 op slot Ahaus en is begraven in de St. Josephkapel in de Dom van Munster.

Harry Boojink.

WENDY'S WEETJES

Op de fiets

*Mangs,
a'k op de fietse fietse,
dan deank ik was es.
Mer meestieds toch nich.*

*Mer á'k deanke,
Dan deank ik:*

*Deank nich te völ as 't kan,
want ie möt nog verdan.*

Herman Finkers.

LICHTMAST CONTROLE

De gemeente zal in de weken 38, 45 en 50 's avonds rondrijden om de lichtmasten in Beuningen te controleren. De vorige keer dat de gemeente deze controle uitvoerde is er een melding gemaakt van een verdachte auto. Daarom dat we het nu voor de tijd melden.

BELANG VAN VERRUIGING BIODIVERSITEIT

Verruiging, extensief maaibeeld, biodiversiteit

Enkele kernwoorden die steeds vaker voorbij komen als het gaat om het onderhoud van het openbaar groen.

Wat is nou eigenlijk de betekenis en het doel van deze kreten?

Strakke aankleding van onze leefomgeving

In onze huidige samenleving heeft het de afgelopen decennia steeds meer gedraaid om welvaart, economische groei, schaalvergroting in de landbouw, waardoor meer productie mogelijk is en meer efficiëntie.

De natuur in onze leefomgeving heeft al die tijd slechts een esthetische waarde meegekregen, het plaatje waarin we leven, de strakke tuin;

Strak gemaaide gazons en bermen, in vorm gesnoeide bomen, strak gesnoeide heggen en struiken en klinisch onkruidvrije stoepen en straten, door veelvuldig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Dat was het beeld zoals menigeen het graag zag. Dit beeld, en het handelen daarnaar leidt echter tot een enorme verstoring van de ecologische balans.

Groen als levensader

De komst van relatief nieuwe ziekten, plagen en aanzienlijke ecologische en klimatologische omstandigheden moeten ons doen beseffen dat we slechts figuranten zijn van de biotoop waarin wij leven, niet de regisseur. Het groen om ons heen heeft niet slechts een esthetische waarde, maar een nog veel grotere, namelijk dat wij gezond kunnen blijven leven. Een heuse levensader.

Grote bomen vangen veel fijnstof af, nemen CO₂ op, zorgen dat water wordt opgenomen. Bloeiende gewassen trekken insecten aan die allemaal hun functie hebben, waaronder het bestuiven van de gewassen waar wij graag de vruchten van plukken. Slechts enkele voorbeelden van onze afhankelijkheid hiervan.

Wij moeten zorgen dat de natuur de ruimte krijgt om te doen wat ze moet doen; balans houden.

Wij moeten hierin meebewegen, niet alleen ónze richting forceren.

Als wij ruimte geven voor balans, worden excessen voorkomen.

Verstoring van balans

Door verstoring van ecologische balans zie je excessen ontstaan, het oprukken van ziekten in bomen en planten. Het oprukken van plagen, zoals eikenprocessierupsen en buxusmot bijvoorbeeld.

Deze excessen zijn ontstaan door monoculturen, een veelvoud van een en dezelfde soort. Door ons, mensen, gecreëerd.

Wanneer onze leefomgeving in balans is, kunnen dergelijke ziekten en plagen in toom gehouden worden.

Echter door de enorme afname van aantallen en soorten insecten, ontstaat er een gebrek aan natuurlijke vijanden van mogelijke plaagdieren.

Als gevolg van onbalans kunnen vele organismen een eventuele plaag vormen.

Ruimte bieden

Wanneer wij ruimte bieden aan biodiversiteit, bieden wij ruimte voor gezonde balans. De beperkte ruimte die wij overlaten voor groen in stedelijk gebied moet dus ook optimaal te benutten zijn.

We moeten zorgen dat er een verscheidenheid aan gewassen tot bloei kan komen, die op hun beurt weer ruimte bieden aan de benodigde insecten, waar vervolgens weer andere fauna zoals reptielen, amfibieën, vogels en kleine zoogdieren op afkomen zodat het geheel in evenwicht blijft, simpel gezegd.

Die ruimte kunnen wij bieden op vele plekken, zoals bermen, grote gazons, wadi's en sloten.

Soms actief, door het aanbrengen van bloemenmengsels of bloembollen en struikgewas, soms passief door veel minder, of niet te maaien. Je ziet dan vaak vanzelf al de mooiste kruidenmengsels ontstaan, met hun eigen ecologische waarde.

Corridors door levenloos groen

Bermen zijn eigenlijk de enige aaneengesloten natuurgebiedjes door onze gemeente.

Graslanden en akkers die op commercieel gebruik toegespitst zijn, zij in het algemeen levenloze monoculturen, die geen nuttige functie hebben voor gebiedseigen fauna. Door gebruik van insecticiden, pesticiden en herbiciden en overbemesting is er een totaal gebrek aan flora en fauna die van nut zijn binnen een ecologische balans. Zowel boven- als ondergronds.

Door bermen te laten floreren, ontstaan er veilige corridors tussen natuurgebieden, waarin fauna veilig kan leven, en zich kan verplaatsen tussen leefgebieden, en niet geïsoleerd raakt. Bloeiende akkerranden zijn hierin ook een belangrijk onderdeel. Het is van groot belang dat men het doel en de noodzaak van deze ontwikkeling inziet en niet eigenhandig gemeentelijke berm, gazon, wadi's en dergelijke gaat maaien, en daarmee dus een leefgebied vernietigt, louter om esthetische redenen, of ander eigen belang.

Bijkomstig voordeel

Doordat de maaimachines minder vaak hun rondes hoeven te doen, is er vanzelfsprekend ook sprake van een aanzienlijke afname van brandstofgebruik en uitstoot van schadelijke uitlaatgassen.

Wennen aan de noodzaak

Deze nieuwe visie levert op vele vlakken een ander beeld op dan men vanuit het verleden gewend is, echter blijft de situatie voor ons, mensen, prima leefbaar. Sterker nog, indien de balans verbetert, verbetert onze biotoop.

Begrip, acceptatie en gewenning zijn hierin van het grootste belang.

Leven en laten leven.



INTENTIES EN JAARGEBED

Zaterdag 29 augustus 18:00 uur:

Eucharistieviering

Voorganger: Pastor Munsterhuis
Jaargebed: Jan Frielinck
Intenties: Jan Zanderink, Bernadet en Hennie Nieuwhuis, Truus Heerink-Nieuwhuis vd ouderenbond

Woensdag 2 september 08:30 uur:

Eucharistieviering

Voorganger: Pastor Schrijver

Zondag 6 september 09:00 uur: *Gebedsviering*

Koor: Muzikale omlijsting
Intentie: Johan Sanderink

Zondag 6 september 09:00 uur:

Gebedsviering

Voorganger: Pastor van Vilsteren
Jaargebed: Hennie en Alfons Steunebrink
Intenties: Bets Loman, Bernadet Nieuwhuis

EERSTE VIERING DOOR DE WEEK

Op woensdag 2 september zal er weer een eucharistieviering worden gehouden. Hierin zal pastor Schrijver weer voorgaan. In verband met de coronamaatregelen mag deze viering niet in het parochiecentrum gehouden worden, maar in de kerk.

De viering is "gewoon" om half 9. Na de viering gaan we wel koffie drinken. Niet in het parochiecentrum, maar in de kerk.

PASTOR PRAAT

Met vertrouwen verder.

Vanmorgen bracht ik onze kleindochter op onze oppasdag weer voor het eerst na de vakantie naar de basisschool. Ze had er weer zin in en huppelde met haar nieuwe rugzak naar het hek waar één der juffen ons opwachtte. Toch hing er spanning in de lucht. Na een lange vakantietijd voor het eerst weer naar school, nieuwe juffen, nieuwe kinderen en alles op gepaste afstand. Het was anders dan eerdere eerste schooldagen die we gewend waren. Dat merkten ook de eerstejaarsstudenten tijdens hun introductiebrief in hun nieuwe stad waar ze hun studie beginnen. Terwijl op dit moment de coronabesmettingen weer toenemen wordt het verlangen naar het leven van vroeger tegelijk intenser aan het begin van een nieuw seizoen.

Ook binnen onze geloofsgemeenschappen merken we dat mensen weer staan te popelen. Zo willen koren weer graag samen zingen, werkgroepen weer graag samenkomen en vragen jonge ouders wanneer hun kindje eindelijk gedoopt kan worden. Inmiddels kan men in eigen kerk weer de vieringen bijwonen en elkaar ontmoeten. Dankzij de grote inzet en zorgvuldigheid van vele vrijwilligers zijn onze kerken coronaproef gemaakt. Het is fijn te zien, dat ondanks dat de Corona nog volop aanwezig is, mensen er weer zin in hebben. Dat geeft ook de veerkracht weer van onze parochianen. Diezelfde weerkrachtig heb ik ervaren in de contact met parochianen die getroffen zijn geweest door Corona, door een diep dal zijn heengegaan, en met grote inzet weer werken aan hun toekomst, ook al zullen velen nooit meer de oude worden. Het vraagt van ons om nog steeds heel voorzichtig te zijn om een tweede golf te voorkomen. Desondanks geeft de ervaringen van de afgelopen maanden ons vertrouwen voor de toekomst, ook binnen onze parochie Lumen Christi. Moge niet de angst, maar het vertrouwen dat God ons door deze periode heen leidt, het winnen. Dat wens ik ons allen toe voor een gezegend werkjaar dat voor ons ligt.

Pastor-diaken Jan Kerkhof-Jonkman.

HUISBEZOEK PASTORES OOK IN CORONATIJD

Er kwamen vanuit de locaties vragen binnen over het huisbezoek van pastores in deze coronatijd. Sinds juli gaan ook de pastores weer op huisbezoek, enkel op aanvraag en binnen de richtlijnen zoals de hygiëne en anderhalve meter afstand. Mocht u bezoek wensen van een pastor, schroom dan niet en geef dit door aan het secretariaat van uw locatie of het secretariaat van Lumen Christi, secretariaat @lumenchristi.nl of bel 0541 - 353551 (alleen 's ochtends).

PRESENTATIE DIAKEN TOM VAN VILSTEREN

Op vrijdag 4 september zal diaken van Vilsteren in onze parochie worden gepresenteerd door vicaris Cornelissen tijdens de vesperviering om 19.00 uur in de H. Nicolaaskerk te Denekamp. Wij stellen het op prijs, dat u hierbij aanwezig kunt zijn, maar in verband met het naleven van de coronamaatregelen zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarom dient u zich vooraf aan te melden bij het secretariaat van de parochie Lumen Christi, o.v.v. naam en telefoonnummer. secretariaat@lumenchristi.nl / telefoon: 0541 353551.

Bij goed weer is er na afloop gelegenheid met hem kennis te maken onder het genot van een kopje koffie/thee in de tuin achter de kerk.

Parochiebestuur en Pastoraal Team Lumen Christi

KERKTV BLIJFT VANAF 1 SEPTEMBER VOOR IEDEREEN GRATIS

TOEGANKELIJK

Sinds het begin van de 'corona crisis' is KerkTV voor iedereen gratis toegankelijk. Het grote aantal kijkers in de afgelopen maanden heeft duidelijk gemaakt dat KerkTV in een behoefte voorziet.

Gegeven het feit dat er voorlopig geen einde lijkt te komen aan de verspreiding van het corona virus, heeft het parochiebestuur in overleg met het pastoresteam besloten om KerkTV vanaf 1 september blijvend voor iedereen gratis ter beschikking te stellen.

Niehoff zal dan stoppen met het innen van de €5 per maand voor de parochianen die nog gebruik maken van het abonnement. (Dit geldt ook voor de parochianen die een Marcus video ontvanger gebruiken).

Wel is het zo dat het vanaf 1 september niet meer mogelijk is om herhalingen te kijken.

Wel blijft het mogelijk om van een avondwake, uitvaart of een afscheidsviering een opname te maken. Dit is een service die door Niehoff wordt aangeboden. Nabestaanden en uitvaartondernemers kunnen hiervoor met 'Niehoff High Tech Sound & Light' contact opnemen. Hieraan verandert niets.

KerkTV is toegankelijk via de website van Lumen Christi www.lumenchristi.nl of rechtstreeks via kerktv.niehoff.nl.

Ook is het mogelijk om KerkTV te bekijken via een app op uw telefoon of tablet. Zie daarvoor: <https://kerkdienstgemist.nl/>.

Pastoresteam en parochiebestuur Lumen Christi

VASTENAKTIE 2020: SAMENWERKEN AAN EEN VEILIGE TOEKOMST

Afgelopen voorjaar zou de vastenactie plaats vinden zoals elk jaar in de veertigdagentijd . Helaas is daar weinig van terechtgekomen door de coronaperikelen. De opbrengsten in de verschillende kerken in Lumen Christi waren minimaal. Overigens ook landelijk. Daarom is besloten om de vastenactie termijn te verlengen tot eind september. Omdat we Inge Kuiphuis graag willen ondersteunen als gezamenlijke parochies, hebben we besloten om in het weekend van 5 en 6 september in alle vieringen opnieuw aandacht te geven aan haar project, en zal er voor het project gecollecteerd worden. Daarnaast zal Inge zelf in de vieringen van De Lutte, Ootmarsum en Denekamp hier iets over komen vertellen.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn maar het project wel willen ondersteunen dan kunt u dat doen door een gift over te maken op

NL21 INGB 0000 0058 50 onder vermelding van projectnr. 401397

Ook is er een mogelijkheid om in Denekamp bij de Plus uw flessenbon te doneren aan het project, of kaarten te kopen bij de bloemist Reinerink.

Ter herinnering; het gaat om tweetal projecten in San Marcos in Guatemala van Inge Kuiphuis, missionair werker uit Geesteren en MTC (Landarbeidersbeweging). Door middel van trainingen en podcasts wordt mannen en vrouwen geleerd dat geweld geen oplossing is voor problemen Er wordt ingezet op positieve eigenwaarde en wederzijds respect

Het tweede project is de aanschaf van nieuwe apparatuur voor een opleidingscentrum die vrouwen en jongeren de kans te bieden een vak te leren waarmee ze een inkomen kunnen verwerven

Door hen de kans te geven een vak te leren, krijgen zij de kans een inkomen te verwerven. Uw bijdrage wordt enorm op prijs gesteld.

Pastoraal team Lumen Christi.

HUIS VAN SPIRITUALITEIT 2020

U bent gewend om aan het begin van het schooljaar een flyer te ontvangen met daarin het programma van het Huis van Spiritualiteit. In de vorige flyer is zelfs aangekondigd dat u in het voorjaar een nieuw programma zou ontvangen. Helaas hebben we vanwege de coronamaatregelen veel activiteiten moeten schrappen. Ook nu is nog onzeker wat er mogelijk is. Daarom is besloten om u voorlopig via de verschillende huis aan huis bladen, de locatiebladen, de website van Lumen Christi, facebookpagina en losse flyers over de activiteiten te informeren. In het volgende parochieblad komt een overzicht van de activiteiten die we tot nu toe hebben gepland.

Spiritteam huis van spiritualiteit

LOCATIE NIEUWS

Wijziging aanvangstijd zaterdagavondviering!

Per 1 september a.s. is de aanvangstijd van de zaterdagavondviering weer om 19.30 uur. Deze aanvangstijden zijn vastgesteld voor één jaar. Na een jaar vindt er weer een evaluatie plaats.

Jaarvergadering

We hebben besloten om dit jaar i.v.m. het coronavirus de jaarvergadering niet door te laten gaan. We schuiven deze door naar het voorjaar 2021.

Voorkeursparochianen

We krijgen af en toe de vraag over wat een voorkeursparochiaan is en hoe dat werkt.

Van oudsher liggen de geografische grenzen van een parochiegemeenschap vast. Dat men lid is van een bepaalde geloofsgemeenschap is dus territoriaal bepaald. Met andere woorden: als inwoner van Beuningen bent u automatisch parochiaan van de kerk in Beuningen.

Tegenwoordig kunnen mensen echter ook kiezen voor een parochie waarin men zich thuis voelt. Daarom is het mogelijk om als "voorkeurparochiaan" geregistreerd te staan. Een voorkeursparochiaan is betrokken bij een andere parochie dan waar hij of zijn woont. Men kan echter niet van twee geloofsgemeenschappen tegelijkertijd parochiaan zijn. Hoofregel is dat men parochiaan is bij de geloofsgemeenschap waarin men woont, maar men kan dus zelf een andere geloofsgemeenschap als voorkeur opgeven.

Parochianen die nu nog binnen de parochiegrenzen wonen, maar gaan verhuizen, worden automatisch uitgeschreven uit onze parochie en ingeschreven in de parochie waar men gaat wonen (dit geldt ook voor studerende kinderen). Wil men toch parochiaan blijven in Beuningen, dan dient men zelf actie te ondernemen en zich aan te melden als voorkeursparochiaan.

Als voorkeursparochiaan wordt de voorwaarde gesteld om structureel mee te doen met de actie kerkbalans.

De zogenoemde voorkeursparochianen kunnen vervolgens evenals inwonende parochianen een beroep doen op het pastorale team en gebruik maken van de faciliteiten van onze kerk bij bijvoorbeeld doop, trouwen, eerste communie, vormsel, rouw. Aanmelden als voorkeursparochiaan kan bij het secretariaat van onze parochie.

N.B.: Inwoners uit Beuningen die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voorheen stonden ingeschreven als parochiaan van onze kerk, behouden het recht om gebruik te maken van de diensten van onze geloofsgemeenschap en het pastorale team.

De locatieraad.

HEILIGE GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL

Op zondag 18 oktober 2020 zal in Overdinkel voor de 108de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Toekomst.

Helaas kan, door de coronacrisis, de processie dit jaar geen doorgang vinden zoals andere jaren. De bedevaart zal daarom in een andere vorm plaatsvinden en wel in de vorm van een Plechtige Eucharistieviering in de kerk. Vanwege de corona maatregelen kunnen hier maximaal 50 pelgrims in de kerk aanwezig zijn. Vanaf half september kunt u zich hiervoor opgeven door te bellen naar het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk, tel: 053-5381304.

Ook alle activiteiten in de Overkant zoals koffiedrinken, boterkoekverkoop en de huldiging van jubilarissen kunnen dit jaar geen doorgang vinden.

Voor degene die niet aanwezig kunnen zijn wordt deze Eucharistieviering live uitgezonden. Meer informatie hierover volgt nog en zal zo spoedig mogelijk te vinden zijn op de website van parochie Maria Vlucht: <https://www.mariavlucht.nl/> Dit geldt ook voor de vieringen van het Triduüm.

Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel. Een envelop in de brievenbus van het parochie centrum mag ook onder vermelding van uw naam, uw intentie en "Gerardus bedevaart Overdinkel".

Ook kunt u op 18 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. "Kaars" en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

Ook hebben we net als andere jaren een collecte voor de missie. Het doel is dit jaar een ziekenhuis in Gambia. Hiervoor kunt u geld overmaken naar hierboven beschreven rekeningnummer onder vermelding van "Gambia" of u kunt een envelop in de brievenbus doen onder vermelding van "Gambia".

Verder is de kerk na de Eucharistieviering, op zondag 18 oktober, geopend voor stil gebed waarbij de regels van het RIVM nageleefd dienen te worden.

Indien U verdere informatie wenst kunt u vanaf half september contact opnemen met het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Mocht u hiervoor belangrijke vragen hebben kunt u contact opnemen met het secrei. westenbroek@gmail.com

NATUURLIJK BEUNINGEN

De werkgroep Natuurlijk Beuningen heeft een nieuw bordje bij de Herman Finkers boom geplaatst. Op het oude bordje was de tekst niet meer leesbaar. Ook wordt het 'muziekmomentje' bij de Dinkelbrug opgeknapt nadat het helaas vernield werd.....



CONTACT PAROCHIE

Opening parochiesecretariaat:

Woensdag: 09.00 - 10.00 uur
Adres: Beuningerstraet 75
7588 RG, Beuningen
Tel.: 0541 - 35 13 39
Bank: NL 47 RABO 011 07 01 429

Secretariaat Lumen Christi

Op werkdagen van

09:00 - 11:30 uur

tel. 0541-353551

www.lumenchristi.nl

- Informatie over kerkelijk huwelijk, kerkwerk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving en ziekenzegening kunt u vinden op www.lumenchristi.nl of via 0541 - 35 35 51 op werkdagen van 09:00 tot 11:30 uur.
- Contactgegevens pastoresteam op www.lumenchristi.nl
- Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaart-ondernemer. Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator
- Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren kunt u bellen naar 06-57940901. *Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.*

Locatieraad

Liesbeth ten Dam | tel: 0541-354719

ltendam@hetnet.nl

Ria Scholten | tel: 0541-351534

r.scholten@huifkarverhuur.nl

Jan Oude Nijeweme | tel: 0541-353568

jfmoudenijeweme@hetnet.nl

Wim Hobbelenk | tel: 0541-352533

whobbelenk@hetnet.nl

▶ CONTAINER VERHUUR VOOR DIVERS AFVAL

· WASTE PRIJZEN VOOR HET PLAATSEN EN OPHALEN
· DIVERSE MATEN: 3 M3 / 6 M3 / 10 M3 / 14 M3 / 30 M3

▶ MACHINE VERHUUR

KLINKERKNIPPERS · TRILPLATEN · WACKERSTAMPERS

▶ LOONWERK

▶ GRONDVERZET

▶ TRANSPORT

· Straatwerk & verhuur · Graafwerkzaamheden
Tuinaanleg · Levering bouwstoffen:
gebroken puin, vulzand, metselzand, bemeste tuinaarde, etc.

WWW.WERKTUIGENBOUWDIENST.NL

BRANDLICHTERWEG 66D
7591 NE DENEKAMP
T. 0541 35 14 58

WERKTUIG & BOUWDIENST DENEKAMP



HAMPSINK
INSTALLATIE

Beuningen | 0541 - 661889 | www.hampsinkbeuningen.nl



www.maku.nl

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning



Ambachtstraat 4C - 7587 BW De Lutte
0541 - 551216



Uw administratie op het vertrouwde adres

koopman-administratie.nl | info@koopman-administratie.nl

☎ Zandbreeweg 108 | 7577 BZ Oldenzaal ☎ +31 1016 239 48 838



Groeneveld
KEUKENS Twente



Groepsaccommodatie
Trouwlocatie

ERVE BEVERBORG
JAN WESSELINKHOES

www.beverborg.nl
www.janwesselinkhoes.nl



 **PLUS**
Jan ter Steege

Goed eten, daar houden wij van!

Oldenzaalsestraat 40A
7591 GM Denekamp
Tel: 0541-356355



MOLLINK
GRONDWERKEN &
RIOOLREINIGING
06-53 96 64 59



Thomas Kok
TUINEN

☎ 06 12 03 14 24



Tuinonderhoud
Snoeiwerkzaamheden

Tuinaanleg
Grondwerk · Bestrating · Bepanting



Groencentrum
John Kuipers

Geeft het
groene Beuningen
meer kleur!



Beuningersstraat 36, 7587 LD, de Lutte Tel: 0541-552036

anylabel
BECAUSE EVERY LABEL IS SPECIAL

A: Denekamperstraat 42
E: info@anylabel.nl
T: 0541-228080
W: www.anylabel.nl

- Draagbeugels
- Hanglabels
- Steeketiketten
- Banners
- Breekmunten
- Overige vormen



Wij denken graag met u mee!

Omzien met een goed gevoel



KARIN OUDE AVENHUIS
OUD OOTMARSUM
06 83 55 44 59

JOHN WIGGER
DENEKAMP
0541 355 688

PUURUITVAART.NL



PUUR
UITVAART