

EDITIE 10



JAARGANG: 2022

PERIODE: 23 JULI – 12 AUGUSTUS

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 4

KAPEL KATS VAN DE WIES 9

MARIABEUKSKE 12

‘T KLOKHOES



-Matrijzenbouw
-CNC verspaning



Angeline
KIENHUIS

Als uitvaartbegeleidster of spreekster sta ik u graag bij zodra een leven herinnering geworden is.

Oude Dijk 57, Beuningen | (0541) 353 473 of 06 30 81 63 71
www.uwspreeksterangeline.nl | info@uwspreeksterangeline.nl

UW FEEST TOT IN DE PUNTJES VERZORGD!

VERJAARDAGEN, BEDRIJFSFEESTEN, BRUIJLOFTEN, ZAKELIJKE BIJENKOMSTEN, ETC

HET PUNT VOOR GEZELLIGHEID

STERREBOS

BEUNINGEN

BEUNINGERSTRAAT 71 BEUNINGEN 0541 35 13 65
WWW.STERREBOS.NL

"Hebben de buren alweer een feestje?"

Geluidsoverlast, treiteren,
overlast van dieren, parkeerproblemen?

Gedoe met de buren, maar komt u er niet uit?

Bel Buurtbemiddeling. Wij helpen graag.
06-82048800



info@buurtbemiddelinglosser.nl
www.buurtbemiddelinglosser.nl



CORRESPONDENTIE

Wilt u ook wat in het dorpsblad plaatsen? Mail dan vóór **4 augustus** uw stuk naar het mailadres: dorpsbladbeuningen@gmail.com

Parochiële berichten:

Kopij inleveren voor: **4 augustus**

Email: beuningen@lumenchristi.nl

Redactieadres:

Trudy Oude Nijeweme:

Marja Beld:

0541-353568

06-20528901

Koopman!
administratie & advies

Uw administratie op het vertrouwde adres

koopman-administratie.nl | info@koopman-administratie.nl

Zandbreeweg 10B | 7577 BZ Oldenzaal | +31 (0)6 239 48 838

— actief —
TWENTE



WILT U DE DIGITALE, VOLLEDIGE
KLEURVERSIE VAN
'T KLOKHOES ONTVANGEN?
STUUR DAN EEN MAIL NAAR:
DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

KALENDER

Juli

20 Actieve ontmoeting

Augustus

6 Oud papier

17 Actieve ontmoeting

LEEST U ELKE KEER MET VEEL PLEZIER 'T KLOKHOES?

Dan zou u ook een eenmalige bijdrage kunnen doen aan het 't Klokhoes.
Alle donaties worden met veel waardering ontvangen op:

NL22 RABO 0335 5855 15
t.a.v. Dorpsblad Beuningen



VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

GEEF KINDEREN EEN FIJNE, ONTSPANNEN SPEELMIDDAG

In de gemeente Losser zijn we het project 'huiskamer' gestart, speciaal voor kinderen die om bepaalde redenen niet altijd thuis kunnen zijn. Tijdens de speelmiddagen krijgen de kinderen positieve aandacht en worden ze echt gezien en gehoord. Samen spelen, eten en leuke dingen doen. Zoals knutselen, spelletjes, of lekker in de tuin spelen. Dat is wat vrijwilligers samen met de kinderen tijdens de speelmiddagen doen.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons komen versterken! Waarom is vrijwilliger zijn tijdens deze middagen zo leuk én waardevol? Vrijwilligster Joyce Olde Riekerink uit Losser vertelt wat het werk zo waardevol maakt: 'Dat je kinderen die ontspanning en persoonlijke aandacht nodig hebben een leuke middag bezorgt en dat je ze moe, maar voldaan naar huis ziet gaan. Ik word er zelf ook echt blij van, door iets te doen voor deze kinderen. Ze hoeven niks te leren, daar is school voor. Ze zijn hier echt om even te ontspannen. En daar geven wij een leuke invulling aan.' Benieuwd of dit vrijwilligerswerk ook iets voor jou is?

Lees meer: <https://www.losser.nl/Actueel/Nieuwsberichten>



BETROKKENHEID VAN BEUNINGEN BIJ VOEDSELBANK

Het dorp Beuningen toonde in 2021 haar maatschappelijke betrokkenheid met betrekking tot de Voedselbank Oost Twente op wel heel bijzondere wijze. Zeven buurtschappen binnen het dorp sloegen de handen ineen voor het inzamelen van boodschappen voor de Voedselbank Oost Twente. Het gezamenlijke initiatief, als vervolg op de jaarlijkse inzamelingsactie in de parochiekerk, werd een groot succes. Alle reden voor de zeven Beuningse buurtschappen om, met ondersteuning van het voedselverwervingsteam van de Voedselbank Oost Twente, dit jaar opnieuw boodschappen te gaan inzamelen.

Intussen wordt er ook al gewerkt aan uitbreiding van deze actie in Beuningen door in meerdere dorpen, buurtschappen en buurten in het werkgebied van de Voedselbank Oost Twente een inzameling van boodschappen te organiseren. Initiatieven in die richting worden door het voedselverwervingsteam van de Voedselbank Oost Twente vanzelfsprekend van harte verwelkomden ondersteund. Extra aanvulling van de reguliere voedselvoorraad bij de Voedselbank is op dit moment meer dan welkom omdat landelijk, maar ook in deze regio, het aantal klanten stijgt. Dit, onder meer door de inflatie, hogere energieprijzen en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

Aanvulling

Inzamelingsacties als die in de zeven buurtschappen in Beuningen maken het mogelijk om de wekelijkse pakketten voor het toenemende aantal klanten van de Voedselbank waar nodig aan te vullen. De Voedselbank Oost Twente verzorgt sinds 2008 wekelijks voedselpakketten voor zo'n 150 klanten in het werkgebied Oldenzaal en Dinkelland.

Het initiatief van de zeven buurtschappen in Beuningen is in de ogen van de Voedselbank Oost Twente een mooie manier om maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit te tonen, waarmee tegelijkertijd het resultaat van de Voedselbank wordt verbeterd. Een voorbeeld, kortom, om trots op te zijn en dat navolging verdient.

Voor meer informatie en aanmelding, neem contact op met: Voedselverwervingsteam van de Voedselbank Oost Twente,

Ben Hampsink, tel. 06 53323073.

LATEN WE EENZAAMHEID BESPREEKBAAR MAKEN

Heeft u de zorgkrant van gemeente Losser al gelezen? De krant geeft u een overzicht van het zorg- en ondersteuningsaanbod in onze gemeente: een krant vol informatie en tips. Ook het platform Losser tegen Eenzaamheid komt voorbij.

Wat eenzaamheid is, is voor iedereen anders. Eenzaamheid gaat meestal over weinig sociale contacten of het missen van een emotionele band met anderen. Wie zich eenzaam voelt kent vaak negatieve gevoelens zoals verdriet, angst of zinloosheid. Dit kan negatieve gevolgen hebben op uw gezondheid. Ook kunnen bepaalde gebeurtenissen het gevoel van eenzaamheid vergroten, zoals het overlijden van een naaste, verhuizing, ziekte of verlies van een baan.

Het platform Losser tegen Eenzaamheid helpt mensen die zich eenzaam voelen. Met begeleiding, advies en een aanbod laagdrempelige activiteiten willen de medewerkers het gevoel van eenzaamheid voor mensen draaglijker maken. Via de website www.lossertegeneenzaamheid.nl kunt u melding maken als u zich eenzaam voelt of wanneer u zich zorgen maakt over iemand anders.

Lees meer over de activiteiten tegen eenzaamheid in onze gemeente, en over de andere thema's in de zorgkrant via: https://www.losser.nl/Inwoners/Zorg_en_Welzijn/De_Zorgkrant

Ook te openen via de QR-code. (Scan met de camera van uw smartphone)
Heeft u de zorgkrant niet thuis ontvangen, maar wilt u wel graag een papieren versie? Stuur dan een mail met uw adresgegevens naar j.brugging@losser.nl

Losser tegen Eenzaamheid is een samenwerkingsverband van lokale en landelijke organisaties die zich samen inzetten om eenzaamheid onder Lossernaren te verminderen



MET KORTING REIZEN IN DE TREIN

Goan brengt alle manieren van reizen in Twente bij elkaar. U kiest zelf of u met de trein, bus, Regiotaxi of ander deelvervoer reist. Reist u met het openbaar vervoer, dan heeft u dankzij de Goan app geen OV-chipkaart nodig. Reist u tijdens de daluren? Dan krijgt u met Goan ook nog eens 10% korting op uw treinreis. De reisplanner in de app houdt bovendien rekening met uw mobiliteit, bijvoorbeeld door te kijken naar welke afstand u wilt lopen naar een halte en hoe vaak u wilt overstappen.

Gratis boodschappenpakket

Wilt u Goan ook eens uitproberen? In de maanden juli en augustus in 2022 worden er 20 boodschappenpakketten verloot onder alle reizigers. Bezoek een van uw favoriete uitjes in de buurt en maak kans!

Klaar om te Goan?

Download de app gratis in de app store, stel de app eenvoudig in met behulp van onze stapsgewijze instelhulp en Goan! Laat u verrassen door het gemak dat Goan u te bieden heeft.

Heeft u nog vragen? Bel dan naar de klantenservice van Goan: 088 - 8484 050 (op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur) of kijk op www.goan.nl.



 **regel al je vervoer met GOAN!**
#twentereistmetgoan!

NOABERWARMTE: ONDERZOEK NAAR KLEINSCHALIG WARMTENET IN NOORDOOST TWENTE

Energiecoöperatie Greuner is een onderzoek gestart op verzoek van de gemeenten Dinkelland, Tubbergen en Losser naar de mogelijkheden, haalbaarheid en betaalbaarheid van kleinschalige lokale warmtenetten in Noordoost Twente, als alternatieve warmtebron voor aardgas.

In de toekomst verwarmen we onze huizen niet meer met aardgas maar met alternatieve duurzame warmtebronnen. Een optie is om warmte uit de grond te halen (aardwarmte), waarbij een warmtepomp de Cv-ketel vervangt.

Samen met een werkgroep van inwoners uit de verschillende gemeenten in Noordoost Twente is kennis opgedaan over de verschillende technieken en gekeken naar kansrijke gebieden. Daarna is er samen met de gemeente een onderzoeksvraag geformuleerd. Lokale energiecoöperatie Greuner uit Beuningen gaat aan de slag met de onderzoeksvraag.

Een kleinschalig warmtenet kan niet zomaar overall worden gerealiseerd. Het is interessant voor huizen die relatief goed geïsoleerd zijn, en die niet te ver van elkaar staan. Ook moet er voldoende ruimte zijn in de grond om de warmte eruit te halen en voor buizen om warmte naar huizen te transporteren.

Tom Wagenvoort, voorzitter van Greuner: "Het onderzoek is een verkenning, waarmee we willen kijken of het technisch haalbaar en betaalbaar is voor huiseigenaren om gezamenlijk met burens over te stappen naar een kleinschalig bodemwarmte-netwerk. Daarbij worden ontwikkelingskosten, investeringskosten en de operationele kosten meegenomen. We hebben lokale partijen uitgenodigd om mee te denken. Als we de uitslag van het onderzoek hebben, delen we graag de resultaten".

Wat is een kleinschalig bodemwarmtenet?

Een kleinschalig bodemwarmtenet is qua werking vergelijkbaar met een bodemwarmtepomp, waarbij je de constante temperatuur uit de grond gebruikt om je huis te verwarmen, alleen delen nu meerdere huizen één gezamenlijk bronnenstelsel op een centrale plek in de buurt, in plaats van elk huis zijn eigen bron in de tuin.

KAPEL KATS VAN DE WIES

Na 2 jaar repeteren met vele onderbrekingen door Corona hadden we donderdag 7 juli ons allereerste optreden. We mochten spelen op de avondvierdaagse in Denekamp. Wat was het leuk en gezellig om te spelen voor zoveel blijde kinderen en ouders. We hopen u nog veel vaker te mogen begroeten tijdens 1 van onze optredens.

Bij deze willen we ook onze sponsor, Carel Lurvink, nogmaals bedanken voor de prachtige shirts!



ONDER DE APPELSCHEL – VAKANTIETIPS

Streekproductenroute Beuningen

24 augustus wordt er weer een prachtige fietsroute georganiseerd door het buitengebied van Beuningen en Denekamp. Onderweg zijn er verschillende stops met de lekkerste streekproducten! Aanmelden kan via visitdeluttellosser.nl of telefonisch via Tourist info, tel: 0541-551160

Zomerfair Landgoed Singraven

24 juli; genieten van muziek, hapjes, drankjes en nog veel meer!

Escape het Landgoed

Geen escape room maar al lopend probeer je de uitweg te vinden! Via Actief Twente.

Belevingspad aan de Dinkel

Ga op avontuur aan de Dinkel in Beuningen! Starten bij restaurant 't Sterrebos (tourist info)

Pukje piraat puzzeltocht

Leuke puzzels, raadsels en natuurlijk wat lekkers voor onderweg. Een mooie prijs wanneer de schatkist wordt geopend! Via Actief Twente.

ZOALS HET KLOKJE THUIS TIKT... - COLUMN

Toen ik op een herfstachtige dag de hond aan het uitlaten was, kwam er op het kerkplein een toerist naar me toe gelopen met een westers accent. In hoog ABN vroeg hij het volgende: 'Goedemiddag, waar is hier het centrum?' Ik antwoordde met een glimlach dat hij daar middenin stond. Vol verontwaardiging stelde hij de volgende vraag: 'Maar er zijn hier dan toch wel ergens winkels te vinden?' Met een nog grotere glimlach antwoordde ik: 'Jazeker wel, alleen moet u daarvoor wel naar Denekamp of Oldenzaal!' De man liep bedenkend terug naar zijn auto en vertelde daar tegen zijn kinderen dat er hier helemaal geen winkels waren. Een van zijn kinderen zei: 'Maar papa, waarom willen mensen in een dorp wonen zonder winkels?'

Het antwoord op deze vraag is makkelijk. Beuningen. Een prachtig dorp met slechts een paar straten waarin ongeveer 1000 inwoners in vrede samenleven. Geen gekkigheid, gezeur, demonstraties of trammelant zoals in de grote stad. Noaberschap, vriendschap en gezelligheid staan hier centraal. Af en toe zie je elkaar als Beuningers wat minder, omdat je bijvoorbeeld als student in een andere stad woont, of op een verre lange vakantie bent. Op veel plekken kun je het naar je zin hebben en een fantastische tijd beleven. Maar wanneer je eenmaal weer in de trein, bus of het vliegtuig richting Beuningen zit, komt dat kriebelende gevoel weer terug: je gaat je vrienden, collega's, familie en burens weer zien. Als je dan over de Beuningerstraat rijdt en je ziet de bekende blauwe bordjes "Beuningen, gemeente lossen", dan voel je je weer thuis.

Een Beuninger ben je niet voor even... een Beuninger ben je voor het hele leven!

Team subsidie



Petronella
Pablo Picasso



SCHILDERIJ OPDRACHT

kies een bestaand schilderij en maak deze zo goed mogelijk na. De inzendingen worden beoordeeld op creativiteit, originaliteit en moeilijkheidsgraad.



BEKENDE BEUNINGER

Maak een foto en beeldt daarin een 'bekende' Beuning uit.



TIJD VOOR ROMANTIEK

Beleef 'oude' tijden en imiteer je (of van een ander) trouwfoto.



VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

Zondag 24 juli 9:00 uur:

Eucharistieviering

Voorganger: pastor Munsterhuid
Misdienaars: Jasmijn Wildemors, Yvette Berning
Collectant: H. Rolink
Jaargebed: Gerard Smellink, Marie Ensink op Reimer-Roesthuis
Intenties: Toon Ensink op Reimer, Hendrik en Marie Engbers,
Bets en Annie Rikkink-Greftenhuis en Alwie

Zaterdag 30 juli 19:30uur:

Communieviering

Collectant: C. Loman
Intenties: pastoor van Burgsteden, Jan Kuipers

Woensdag 3 augustus 8:30 uur:

Communieviering

Voorganger: pastor van Vilsteren
Misdienaars: Hanne Kamphuis, Noek Oude Ophuis

Zondag 7 augustus 9:00 uur

Communieviering

Voorganger: pastor Kerkhof Jonkman
Misdienaars: Jan Hoonberg, Naduah Bloemenv
Collectant: A. Sanderink
Intenties: ouders Sanderink-Golbach.

PASTORPRAAT

Een overweging houden op basis van Bijbelse lezingen van de dag, meestal een oudtestamentische en een evangelie, is geen sinecure. De geregelde kerkbezoeker zal het opvallen dat iedere voorganger zijn eigen stijl heeft. Vaak is er een soort van opbouw waar te nemen. Iedere voorganger zal pogen een boodschap mee te geven vanuit de lezingen. In veel gevallen lijkt het te gaan om gebeurtenissen in ons menselijk bestaan die aandacht of verbetering behoeven. De aanbeveling hoe verbetering te realiseren vinden we vaak in de handelwijze of profetische uitspraken van Jezus. Misschien bekruipt u bij een zondagse overweging soms een gevoel van, is het dan nooit goed, zijn er dan altijd verbeter of aandachtspunten? De vraag stellen is hem beantwoorden. Als we om ons heen kijken dan zien we wat er in de samenleving gebeurt. We zijn amper gekomen van de Coronacrisis, of de stikstofcrisis klopt op de deur. Er zijn te weinig betaalbare woningen. Werkgevers hebben te maken met tekorten aan personeel. Er is chaos op vliegvelden. We worden geconfronteerd met hoge energiekosten, brandstofprijzen en alsmaar duurder wordende boodschappen. Zonder dit alles politiek te willen duiden is het kennelijk de prijs die we betalen voor oorlog in de Oekraïne, het idee dat economie alleen maar moet groeien, de hang naar luxe, de vele vliegbevingen, bio-industrie etc. Zijn we bereid deze prijs te betalen? Het aantal feesten, evenementen, (vlieg)vakanties en horecabezoek doet vermoeden dat we bezig zijn met een inhaalslag, waarvoor we graag betalen. We hebben het allemaal zo gemist. We zeggen nog net niet dat we er recht op hebben. Kennelijk willen we op de geneugten des levens niet(s) inleveren, ook niet nu alles duurder wordt. Dus is in de Grolsch Veste, het stadion van FC Twente, het komende seizoen de prijs van een biertje verhoogd naar 5,50 euro. Maar niet nadat er aan is toegevoegd dat de hoeveelheid bier in de plastic beker is terug gebracht naar 0,45 l. Ik vermoed dat er ondanks deze maatregelen meer bier gedronken gaat worden en de omzet dito gaat stijgen. Het systeem dat we als samenleving vormen, kraakt in al zijn voegen. We houden iets in stand dat niet langer lijkt waar te maken. Er komt zand in de motor. De overheid speelt haar rol als "bad cop" en laat ons weten dat het zo niet langer kan, dat er drastische maatregelen genomen moeten worden. Daar zullen mensen zich door gedupeerd voelen, omdat diezelfde overheid ons tot voor kort verleid heeft vooral te investeren en een bijdrage te leveren aan ons momenteel haperende systeem. Met deze sores zijn we weer terug bij het begin van deze pastorpreek. Een overweging kent een boodschap met aandacht- en verbeterpunten, waarvan acte. Tegelijkertijd mogen we altijd hopen op "betere" tijden. Die hoop kunnen we putten uit Bijbelse teksten.

In een van de brieven van Paulus lezen we : "Voor de vrijheid heeft Christus ons gemaakt. Gij werd geroepen om vrije mensen te zijn." Mooie woorden van Paulus, maar zijn het niet meer woorden dan werkelijkheid? Zijn we niet te afhankelijk van het systeem waarin we leven? We mogen ons rijk prijzen dat Jezus een handvat

biedt en ons voorgaat op de weg naar vrijheid. Jezus vraagt ons te bouwen aan een toekomst, het Koninkrijk van God. Een Koninkrijk dat van de aarde een hemel maakt als iedereen er zich voor inzet. Een samenleving van echte vrijheid, van onafhankelijkheid. Jezus wist wat hem te wachten stond en toch trekt Hij vastberaden naar Jeruzalem, want ook daar moet de weg naar vrijheid, het Koninkrijk van God worden verkondigd. Het is vooral zijn vastberadenheid die aanspreekt. Als christenen willen wij Hem volgen. Vrijheid en onafhankelijkheid vraagt om vastberadenheid. Willen wij echt vrije onafhankelijke mensen zijn, die de ontwikkelingen van deze tijd willen omkeren? Laten we ons dan bezinnen op ons doen en laten, en ons daar vastberaden voor inzetten. Met voor velen de vakantie voor de deur is dat misschien wel een goed moment voor reflectie. Ik wens u een fijne vakantieperiode.

Tom van Vilsteren

BEZOEK AAN PATER HAAMBERG IN NOVEMBER 2022

Na twee keer uitstel vanwege Corona, hebben we een nieuwe poging gewaagd om pater Hennie Haamberg (afkomstig uit Tilligte) en zijn projecten voor de kansarmen in Brazilië te bezoeken. Nog altijd is onze steun voor hen nodig, zeker na corona waardoor de samenleving in dat grote land is getroffen. Wij kijken er naar uit om hem te ontmoeten te midden van zijn levenswerk en zullen u zeker verslag doen van onze ervaringen en wat hij met uw steun in de loop der jaren tot stand heeft gebracht. Misschien is het mogelijk om hem tijdens ons bezoek nog wat extra 's te schenken. Voor mogelijke acties of donaties kunt u met ons contact opnemen. Wij houden ons daarvoor aanbevolen en zorgen ervoor dat alles op de juiste plek komt.

Op 3 november vliegen we naar Sao Paulo waar pater Hennie ons ophaalt om vervolgens met hem naar zijn missiepost gaan. Vanzelfsprekend kijken we er naar uit en hopen de goede wensen en de waardering van zijn thuisfront voor zijn levenswerk over te brengen.

Pastor Jan en Elly Kerkhof Jonkman

150 JAAR BEDEVAART KEVELAER.

150 jaar bedevaart Kevelaer wordt dit jaar gevierd tijdens de jaarlijkse Bedevaart op 26 en 27 augustus. Hier kan men aan deel nemen tijdens de twee daagse busreis of aansluiten op vrijdag tijdens een eendaagse reis. Ook kan men deelnemen door op de fiets of wandelend te gaan. Fietsers vertrekken op donderdagmorgen en wandelaars op dinsdagmorgen.

Onkosten 2 daagse busreis €30,-, 1 daagse €40,-

Fietsers en wandelaars 10,-eur

Voor informatie en/opgave bij uw broedermeester

1 daagse busreis ANS V. LANGEN 0620477333

2 daagse/fietsers RIA VLOOTHUIS 0622044822

Wandelbedevaart JOS BIJEN 0623997906.

Opgave voor 12 augustus.

ZORG OM DE AARDE, ZORG OM DE BOEREN

Terwijl ik dit artikel schrijf, lijken de protesten van de boeren een steeds grimmiger karakter te krijgen. Als boerenzoon vraag ik mij af waar ik zou staan op dit moment, wanneer ik de Landbouwschool had afgemaakt en het bedrijf van mijn ouders, het erf waar mijn familie al vanaf 1700 heeft gewoond en gewerkt, zou hebben overgenomen. Zou ik dan ook tussen die duizenden boeren in Stroe hebben gestaan of de A1 hebben geblokkeerd? Ik weet het niet nu ik zelf geen boer ben geworden, mijn vader met de boerderij is gestopt, mijn zus en haar gezin inmiddels op een toen nieuw gebouwde woning op "oale grond" wonen en ik zelf de hand aan de ploeg heb geslagen op God 's akker. Wanneer ik nu een boerenerf betreed dan zie ik dat er in de loop der tijd veel is veranderd. De koeien staan niet meer op de boerendeel waar je dagelijks vele keren voorbij liep, maar is ondergebracht in grote stallen die uitgerust zijn met de meest geavanceerde technieken. De boer is in de loop der tijd gedwongen flink te investeren in grond, vee en techniek om het hoofd boven water te kunnen houden. Het lijkt alsof het boerenleven meer een industrie is gaan worden, waarin het gaat om zoveel mogelijk productie dan dat het een hechte mini samenleving was, waarin het hele gezin betrokken was bij het leven en werk op het erf en land. De boer zie je steeds vaker in zijn kantoor achter de computer dan tussen het vee in de wei waar zijn hart ligt. De vraag is of die schaalvergroting de boer meer inkomsten heeft gegeven en gelukkiger heeft gemaakt. Door al die ontwikkelingen dreigen niet alleen de boeren maar ook de moderne stedeling steeds meer het directe contact met de aarde en de natuur te verliezen. En het is juist de natuur waar ons leven, ons voedsel van afhankelijk is.

De zorg om de aarde is niet alleen een opdracht voor de boeren, maar voor ons allemaal. Allen dragen we bij aan het vervuilen en bedreigen van het leven op moeder aarde door onze moderne leefwijze, ons eetpatroon, het verslinden van de energie, het uitputten van de bodemschatten om onze luxe en welvaart in stand te kunnen houden. We merken dat het zo niet langer kan, dat we vastlopen en de aarde het niet langer aan kan. Zij gaat protesteren, door allerlei overstromingen, rampen, bosbranden, het smelten van de ijskappen en gletsjers, waardoor de stijging van de waterspiegel niet meer tegen te houden is. Met als gevolg dat mensen soms geen toekomst meer hebben in eigen land en op de vlucht slaan. Allen zullen wij ons gedrag en leefwijze moeten veranderen, wil er toekomst zijn voor ons, onze kinderen en kleinkinderen op deze planeet. Meer dan ooit hebben mensen behoefte aan toekomstperspectief om weer in balans te komen met onze aarde en de natuur, want als we zo doorgaan gaan we onze ondergang tegemoet en er is geen planeet twee!

Als kerken van Lumen Christi en de Protestantse kerken van Denekamp en Ootmarsum maken wij ons zorgen over de aarde, zorgen om de boeren wiens bestaan heel direct afhankelijk is van hetgeen de aarde schenkt. Wij als pastores voelen het onze plicht, net zoals de profeet Jona Ninivé opriep tot verandering en mensen het perspectief van Gods Koninkrijk voorhield, om met u na te denken over de toekomst. Om zo de geschonden aarde en haar natuur te helen en mens, samen de aarde weer in balans te krijgen Samen met u willen wij het visioen schetsen en levend houden van een aarde waarin eerbied is voor de schepping en alles wat er leeft in harmonie met elkaar is verbonden.

Komend werkjaar proberen wij als gezamenlijke kerken, op bepaalde momenten, binnen de parochie Lumen Christi en de PKN Denekamp en Ootmarsum, ons te bezinnen over de toekomst.

De Vredesweek (18-25 september) vraagt ons: "Wat kun jij doen?"

Gedenkdag van Franciscus (4 oktober): oproep tot respect voor de natuur en de dieren.

Dankdag voor gewas en arbeid, oogstdankvieringen

Laten we samen werken aan het visioen waarin de geschonden wereld weer kan helen en samen zorgen voor goed rentmeesterschap: boer, burger en natuur.

Vanuit de kerken mag u ons aanspreken en op ons rekenen als tocht- en bondgenoten.

***Namens de pastores van de gezamenlijke kerken,
Pastor Jan Kerkhof Jonkman***

WIL JIJ NET ALS INGE KUIPHUIS BIJDAGEN AAN EEN RECHTVAARDIGE WERELD?

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) heeft verschillende programma's voor missionaire veldwerkers. Zo ondersteunt WNM missiewerkers die, tussen 3 en 5 jaar, worden uitgezonden. In deze periode maak je deel uit van de lokale gemeenschap en gezamenlijk werk je op een praktische manier aan thema's rondom lokale problematiek.

Inge Kuiphuis (35) uit Geesteren was al sinds jonge leeftijd geïnteresseerd in armoede en onrechtvaardigheid. Daarom is ze Internationale Ontwikkelingsstudies gaan studeren, waarbij ze stage heeft gelopen bij een inheemse gemeenschap in de Colombiaanse Amazone en onderzoek deed naar toerisme in de favela's van Rio de Janeiro. Via vrijwilligerswerk voor Mensen met een Missie kreeg ze via de WNM de kans om te werken voor landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Daar organiseert ze met jongeren bewustwordingscampagnes, en schrijft ze samen met haar collega's projectvoorstellen om bijvoorbeeld geweld tegen vrouwen tegen te gaan.

Voordat Inge in contact kwam met WNM, dacht ze bij het woord missionaris aan een man die het geloof verkondigt in andere landen. Maar in de praktijk bleek het anders. Het missionaire werk gaat namelijk over de praktische toepassing van katholieke waarden zoals solidariteit en gelijkheid. Haar bijdrage in de lokale gemeenschap zorgde voor een gevoel van verbondenheid en verantwoordelijkheid, want het samenwerken aan een rechtvaardigere wereld is en blijft actueel. Ook andere missionaire veldwerkers van de Week Nederlandse Missionaris zetten zich in voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd rondom een gevarieerd aantal onderwerpen zoals educatie, gezondheid en arbeidsrechten.

Wil jij zelf ook bijdragen aan een rechtvaardigere wereld?

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) heeft verschillende programma's voor missionaire veldwerkers. Zo ondersteunt WNM missiewerkers die, tussen 3 en 5 jaar, worden uitgezonden. In deze periode maak je deel uit van de lokale gemeenschap en gezamenlijk werk je op een praktische manier aan thema's rondom lokale problematiek.

Het jongeren programma van WNM geeft jongeren tot ongeveer 30 jaar de kans om een unieke levenservaring op te doen. Zij gaan voor een periode van 3 tot 12 maanden naar het buitenland om samen met de lokale bevolking bij te dragen aan initiatieven rondom gerechtigheid.

Herken jij jezelf hierin en ben je geïnteresseerd in ondersteuning vanuit de Week Nederlandse Missionaris? Heb je misschien al een idee naar welk land of project je zou willen gaan? Of ben je je nog aan het oriënteren?

Neem vooral contact op met WNM:

Telefonisch: 06 15 14 2100 E-mail: contact@weeknederlandsemissionaris.nl

DOPEN

Voor informatie en aanmelden voor het dopen kunt u contact opnemen met het centraal secretariaat parochie Lumen Christi: secretariaat@lumenchristi.nl of telefonisch: 0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00uur).

HET PAROCHIESECRETARIAAT

Het parochiecentrum is ivm vakantie gesloten op woensdag 17 en 24 augustus. Eventueel een intentie aanvragen , telefoonnr. 352145 of 354486.

Wij wensen u een mooie vakantie.

Jos Heinink, Gerda Loman.

CONTACT PAROCHIE

Opening parochiesecretariaat:

Woensdag: 09.00 - 10.00 uur
Adres: Beuningerstraat 75
7588 RG, Beuningen
Tel.: 0541 - 35 13 39
Bank: NL 47 RABO 011 07 01 429

Secretariaat Lumen Christi
Op werkdagen van
09:00 - 11:30 uur
tel. 0541-353551
www.lumenchristi.nl

- Informatie over kerkelijk huwelijk, dopen, kerkwerk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving en ziekenzegening kunt u vinden op www.lumenchristi.nl of via 0541 - 35 35 51 op werkdagen van 09:00 tot 11:30 uur.
- Contactgegevens pastoresteam op www.lumenchristi.nl
- Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaart-ondernemer. Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator
- Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren kunt u bellen naar 06-57940901. *Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.*

Locatieraad

Liesbeth ten Dam | tel: 0541-354719
ltendam@hetnet.nl

Jan Oude Nijeweme | tel: 0541-353568
jfmoudenijeweme@hetnet.nl

Wim Hobbelink | tel: 0541-352533
whobbelink@hetnet.nl






WWW.KIENHUISGROEP.NL




Autoberging
Twente

Kloppendijk 32 • Denekamp



Olde Kottink

Kampbrugweg 3
7588 RK Beuningen (ov)
tel: 0541-351826
info@campingoldekottink.nl



MOLLINK
GRONDWERKEN &
RIOOLREINIGING
06-53 96 64 59





GRONDWERK | BESTRATING | TUINAANLEG | ONDERHOUD



VRAAG GRATIS
& VRIJBLIJVEND
EEN PASSENDE
OFFERTE AAN.

Beuningstraat 41 | 7588 RG Beuningen
MOB. 06-12031424

WWW.THOMASKOKTUINEN.NL



KEIZER
SCHILDERWERKEN
Compleet in afwerking

Keizer Schilderwerken
Foksweg 11
7588 PM Beuningen (ov)

Mobiel Luuk 06-50537176
Mobiel Matt 06-16333912

info@keizerschilderwerken.nl
www.hkeizerschilderwerken.nl

Omzien met een goed gevoel




KUIPERS
BOUWMATERIALEN EN STEENHANDEL



KARIN OUDE AVENHUIS
OUD OOTMARSUM
06 83 55 44 59

JOHN WIGGER
DENEKAMP
0541 355 688

PUUR
UITVAART

PUURUITVAART.NL

 **PLUS**
Jan ter Steege

Goed eten, daar houden wij van!

Oldenzaalsestraat 40A
7591 GM Denekamp
Tel: 0541-356355

 **NIEHOF**
AANNEMERSBEDRIJF



HAMSINK
INSTALLATIE

Beuningen | 0541 - 661889 | www.hamsinkbeuningen.nl

 **VASTERINK**
installaties

Ambachtstraat 4C - 7587 BW De Lutte
0541 - 551216

 **RILOH**
witgoed

▶ **CONTAINER VERHUUR
VOOR DIVERS AFVAL**

· VASTE PRIJZEN VOOR HET PLAATSEN EN OPHALEN
· DIVERSE MATEN: 3 M3 / 6 M3 / 10 M3 / 14 M3 / 30 M3

▶ **MACHINE VERHUUR**

KLINKERKNIPPERS · TRILPLATEN · WACKERSTAMPERS

▶ **LOONWERK**

▶ **GRONDVERZET**

▶ **TRANSPORT**

· Straatwerk & verhuur · Graafwerkzaamheden
Tuinaanleg · Levering bouwstoffen:
gebroken puin, vulzand, metselzand, bemeste tuinaarde, etc.

WWW.WERKTUIGENBOUWDIENST.NL

 Groencentrum
John Kuipers Geeft het
groene Beuningen
meer kleur!

Beuningerstraat 36, 7587 LD, de Lutte Tel: 0541-552036

anylabel
BECAUSE EVERY LABEL IS SPECIAL

- Draagbeugels
- Hanglabels
- Steetiketten
- Banners
- Breekmunten
- Overige vormen



Wij denken graag met u mee!

A: Faradayweg 5
E: info@anylabel.nl
T: 0541-228080
W: anylabel.nl

BRANDLICHTERWEG 66D
7591 NE DENEKAMP
T. 0541 35 14 58

WERKTUIG & BOUWDIENST DENEKAMP


W&B